



עינינו

נברת

הרב דוד לאו שליט"א
הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש

כבוד עמיתי הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א. מכובדי רבה של בני ברק, הגאון הרב שלמה קורח שליט"א. מורי ורבותי, גדולי ישראל היושבים עמנו כאן, רבנים, דיינים, קהל קדוש שנאסף לערב אשר בראש ובראשונה מבטא את האחדות.

לפני עשרים ושנים, כשנכנסתי לתפקידי כרב בשוב שוהם, עוד לפני רבנותי בעיר מודיעין, רציתי להכין כתובות, כתובות לבני אשכנז, כתובות לבני ספרד, וכתובות לבני תימן, כל אחד כמנהג אבותיו.

פניתי לרבנים ולרבנויות, וקיבלתי ארבע חמש נוסחאות של כתובות לבני אשכנז, וארבע חמש נוסחאות של כתובות לבני ספרד. אבל רבני תימן, מכל החוגים, הרב שלמה



כנס ההתייחדות לרב יחיא יצחק הלוי זצוק"ל בפתח תקוה



עינינו

נבת

קורח, הרב פנחס קורח, וכן כל רבני תימן שפניתי אליהם, ופניתי לשמונה רבנים, כולם שלחו לי דוגמאות של כתובות, והנה כולן אותה כתובה. לבני תימן, כתובה אחת.

כתובות של בני אשכנז וספרד לא הוצרכתי לנקד. אבל את הכתובות של בני תימן הוצרכתי לנקד, כי בפתיחה כתוב וְכַבְּשָׁם יִפְיחוּ, ואירע שנתתי לאשכנזי או ספרדי לקרוא את הכתובה, והוא קרא וְכַבְּשָׁם. לכן נאלצתי לנקד את הפתיחה, השורות הראשונות של פסוקי ומילות הברכה, כדי שאנשים ידעו לקרוא.

השבוע, ביום שני, בישיבת מועצת הרבנות הראשית, דיברנו על הרצון של כולנו שהרבנות הראשית תדפיס כתובות שתישלחנה לכלל הרבנויות בארץ. נתתי לרבנים את הדוגמאות שהיו אצלי מאז, של בני אשכנז ושל בני ספרד, וביקשתי מהם לעיין בנוסחים, ובישיבה הבאה, בעוד חודש, נחליט על נוסח קבוע לבני אשכנז ועל נוסח קבוע לבני ספרד. הוספתי ואמרתי להם, בכתובה של בני תימן אין מה להתלבט, להם יש נוסח אחד, נוסח של עדה אחת השומרת מסורת אחת רצופה.

בשבת הקרובה, שבת פרשת בהעלותך, נקרא בהפטרה, רני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוךך נאום ה'. ונלוו גויים רבים אל ה' ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוךך,



בכנס ההתייחדות לרב יחיא יצחק הלוי צוק"ל בפתח תקוה





עינינו

נברת

וידעת כי ה' צבאות שלחני אליך (זכריה ב' י"ד ט"ו). הנביא אומר פעמיים את הביטוי ושכנתי בתוכך, גם בפסוק הראשון האומר רני ושמחי בת ציון כי הנני בא, וגם בפסוק השני האומר ונלוו גויים רבים אל ה' ביום ההוא והיו לי לעם. מדוע הכפילות הזאת.

מורי ורבותי, ביום חג השבועות קראנו את דבריו של בורא עולם למשה רבינו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש (שמות י"ט ג'-ו').

שימו לב לכפילות. הקב"ה מזמין ואומר, שעם ישראל כולו יהיה עם סגולה. ומיד לאחר מכן נאמר, שהם יהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. הרי זה כבר נאמר, זה אותו הדבר.

מורי ורבותי, כתוב כאן דבר נפלא. הקב"ה אומר לישראל, אני בחרתי בכם מכל העמים, הוצאתי אתכם ממצרים, נשאתי אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אלי. אני הבאתי אתכם להיות לי עם סגולה, כי בחרתי בכם. אבל לא די לכם בכך. אלא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה חובתכם אתם, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתם תהיו ממלכת כהנים, אתם תהיו גוי קדוש. אל תסתפקו במה שבחרתי בכם, אלא אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש.



בכנס ההתייחדות לרב יחיא יצחק הלוי זצוק"ל בפתח תקוה הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו

גם כאשר עם ישראל זוכה למה שאמר הקב"ה הנני בא ושכנתי בתוכך, לא די בכך. אלא גם כשנלוו גויים רבים אל ה' והיו לי לעם, צריך להשתדל שיתקיים ושכנתי בתוכך.

מורי ורבותי, מורשת יוצאי תימן על רבניה הגדולים, ובראשם הרב יחיא יצחק הלוי,



עינינו

נברת

שאת אוסף דברי תורתו, ערך והוציא ידידי מנוער הדיין הרב אבירן הלוי, המלמדים אותנו את המסורת והמורשת. כמו כן זכור לי היטב הרב יוסף צובירי מתל אביב, וגדולי רבני תימן וחכמיה, שכולם עמלו לשמור על התורה המצוות והמסורת.

אני מצטרף בהחלט לקריאתו של עמיתי הראשון לציון, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא להסתפק בעבר, לא להסתפק בלימוד המסורת, המוטבעת מקטנות בילדים שעולים לקריאת ששי. זה חשוב, אבל תוסיפו על זה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. להקפיד להיות בני תורה, להקפיד על לימוד בישיבות, ולהקפיד על המשכיות המסורת המפוארה כל כך.

ואנו, כל עם ישראל כולו, נתברך באחדות הרבנים, באחדות הקהילות. ונישא תפילה כי גם כאשר ונלוו גויים רבים אל ה' ביום ההוא, והיו לי לעם, יבחר הקב"ה בעמו ויאמר ושכנתי בתוכם. כי לכלל ישראל יש את המנורה הטהורה, את שמירת שמן הזית הטהור, והוא מעלה את הנרות. יהי רצון שנזכה להעלות את הנרות במנורה בבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, אמן.



בכנס ההתייחדות לרב יחיא יצחק הלוי זצוק"ל בפתח תקוה
הרב פנחס קורח, הרב שלמה קורח, הרב יצחק יוסף, הרב דוד לאו, הרב שלמה מחפוד, הרב שמעון בעדני