



עינינו

נברת

משפחת הרב ישעיה סיאני זצ"ל
 רב המועצה האזורית גבעת ברנר, וראש המועצה הדתית גדרה

צדיק ונושע הוא

תיתי ליה לאב"ד תל אביב יפו, הרב אבירן יצחק הלוי שליט"א, על פעלו להעלות עלי כתב לדורי דורות, את טיב הקשרים של רבני תימן עם מרן שר התורה הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, ואת החום והאהבה שהרעיף עליהם. ובכללם, הרה"ג ישעיהו סיאני זצ"ל, רב המועצה האזורית גבעת ברנר, וראש המועצה הדתית גדרה. עלינו לזכור את הדמויות הטהורות והאצילות של חכמי תימן, אשר ברוב ענותנותם לא תפסו מקום.

נשרטט מעט שורות אודות האישיות הדגולה ורבת האנפין, מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, אשר זכה וזיכה את הרבים בכל קצוות הארץ, ובמתק דבשו וצוף טעמו, קרבם לאבינו שבשמים. בורא עולם חננו בנשיאת חן, ובחכמה מרובה להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. הארת פניו היתה תמידיה. נואם גאון בחסד עליון. בכל כינוסי הרבנים, היה מרן ראש המדברים. הכל היטו אוזן לדבריו, במסיבת גדולי תורה, בסוד חכמים ונבונים, בפני בני



הרב ישעיה סיאני, הרב ישעיה משורר, מרן

תורה מובהקים, ואצל עמך בית ישראל, ואפילו אצל בני המושבים והקיבוצים, שהודחו הוסתו והוסטו מהבורא. בעת ההיא הביא להתעוררות גדולה וחזרה רבתי לאלהי ישראל. באותם ימים, ימי מרידה של שיכורי כוחי ועוצם ידי, לאו מילתא זוטרתא היא.

הרב ישעיהו סיאני זצ"ל עלה לארץ ישראל בהיותו

רלח



עינינו

נבר

כבן שלוש שנים, ובבית אביו ואמו שבגדרה עבר עליו טל ילדותו. זכה לגדול בבית של תורה, וללמוד בישיבות הקדושות, ומהם שאב כוחות ותעצומות.

נענה להפצרת הציבור לעמוד בראש המועצה הדתית בגדרה, וחולל פלאות במישורים הרוחניים. בגדרה, מיסודם של הבילויי"ם, גדר גדר ועמד בפרץ, והיה למשובב נתיבות למכלול צרכי הרוח, תוך תאום ואהבה עם המרא דאתרא.

הרב ישעיהו סיאני זצ"ל לא היה עוד ראש מועצה דתית העוסק בענייני מנגנון ניהול וארגון גרידא. הוא יצק יציקות רוחניות נצחיות. רומם את בתי הכנסת, והפכם לבתי מדרש שוקקי תורה ואורה.

כאשר נתקבל בקודש פנימה אצל מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, וסקר את העשיות המרובות והברוכות בגדרה, נאות מרן זצוק"ל להופיע בעיר. הודות לכישוריו הרבים והארגוניים של הרב ישעיהו סיאני זצ"ל, בא הציבור בהמוניו, ועמד בחרדת קודש לשמוע את נאומו של מרן זצוק"ל. מרן הרעיף עליהם טל תחיה, ובסיום משאו התואם להם, והחובק עולמות רוחניים, נאות לברכם במשך שעה ארוכה.



הרב ישעיהו סיאני, הרב ישעיהו משורר, מרן

הנאה מרובה היתה להקשיב למרן זצוק"ל, שהעריך בגדולות את הנהגתו הרבנית המופלאה של הרב ישעיהו סיאני זצ"ל, ואת המהפיכה הרוחנית הכבירה שחולל בגדרה. בהופעותיו הרבות של מרן זצוק"ל בגדרה, למדו המשתתפים את אהבתו וחיבתו המופגנת לרב ישעיהו סיאני זצ"ל. זכורני, כי כוחות רבים גדולים ועצומים שאב הרב מהופעת מרן.



רלט



עינינו

נברת



יהיו שורותינו אלו נר נצחי ואור מאיר
 לנשמתו הגדולה של הרה"ג ישעיהו סיאני
 זצ"ל. זכותו האדירה של מרן זצוק"ל תגן
 באלף המגן על ארצנו ודריה. (מתוך רשימת
 הרב אשר זמל שליט"א רב לב השרון ובני
 ציון).





עינינו

נבר

הרב ישעיהו סיאני זצ"ל
 רב המועצה האזורית גבעת ברנר, וראש המועצה הדתית גדרה

מתהלך בתומו צדיק

דברים שנשא בכנס רבני תימן בבית המדרש יחיה דעת, ה'תשנ"ו

כבוד הנשיאות הנכבדה, עמיתי הרבנים היושבים ראשונה במלכות, מאן מלכי רבנן, מורי ורבותי. במקום גדולים אל תעמוד (משלי כ"ה ו'), ולא לשם כך אני עומד כאן. אני רוצה להביע במספר מלים רעיון חשוב, ותחושה נפלאה שממלאת אותי ברגעים אלו. כולי נפעם ונרגש מהמעמד המכובד הזה, אשר כולו אומר קדוש, וכל הנחלים הולכים אל הים (קהלת א' ז'), ימה של תורה.

אמרתי לרב אבירן יצחק הלוי, קרן בית הלוי מוכרת לנו באמצעות לוח השנה, ובאמצעות העשייה שכולה קודש. והיום הזה הגדלת לעשות. אנו שומעים הרבה על פעילותך הרבה והברוכה. אמרתי לו, באו לכאן אברכים לקבל מלגות, וגם יושבים כאן רבנים ואישי ציבור חשובים. אני רוצה להעלות רעיון קדוש, דבר שהמעמד הזה הדליק בי.



הרב ישעיהו סיאני, הרב שלום צדוק, הרב שמשון בנימין, הרב שלום נגר

כבוד אבי מורי זצוק"ל, ויש בציבור חלק לא מבוטל שהכירו אותו, היה הרב האחרון של העיר סיאן בחוצה לארץ. אחד הדברים שאני זוכר היטב, מעשה שסיפר אבי מורי על הסבא, רבן של ישראל, מרן הרב יחיא יצחק הלוי זצוק"ל, אשר האיר את גולת תימן. אבי מורי היה כמייצג העיר, מבאי ביתו של מארי יחיא יצחק הלוי זצ"ל.

רמא



עינינו

נברת

פעם אחת הזדמן כבוד אבי מורי זצ"ל לעיר צנעא, וראה איזה ילד יהודי שברח מהוריו, ובא ליד מארי יחיא יצחק הלוי זצ"ל. הילד שהיה כנער פרא, התנהג בחוצפה ודיבר לא כל כך יפה, כמה שאפשר היה בימים ההם. ואז, בכבודו וברוב מעלתו וענוותנותו, קרא אותו הרב יחיא יצחק הלוי בפני חכמים והושיבו לידו.

חכמים שישבו ליד מארי יחיא יצחק הלוי, קמו ואמרו לו, כבוד הרב, אין זה מכבודך, כיצד אתה מתחנן לילד קטן, חוצפן ונרגש. אמר להם מארי יחיא יצחק הלוי ברוב חכמתו וענוותנותו. רבותי, שימו לב. אתם עדיין צעירים, ודמכם רותח. הילד הזה ברח מבית המדרש, ברח מאביו ואמו. אם אגער בו, לאן הוא ילך. אתם יודעים, הכתובת היא האיסלאם. איך לא אקבלנו, איך לא אקרבנו. כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא (סנהדרין ל"ז ע"א).

הרב אריה גמליאל, ידידי ומכובדי, ושכני לשעבר בשחר ילדותו, האריה הגדול, חבר הכנסת וראש הישיבה שליט"א, היה אחד הנערים או הבחורים שאבי מורי זצ"ל היה מחבב. חיבב אותו מאד, כבחור צעיר, כבן תורה. הוא הכיר את אבי מורי ואת קנאותו לדבר ה'.

בשחר נעורי זכיתי להכיר את הרב הגאון רבי שלום יצחק הלוי זצ"ל, מי שהיה חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. זה לי שלושים וחמש שנה בתפקידים ציבוריים, וראיתי את ההוד וההדר שמקרינים רבני המשפחה המפוארה הזו. אשרי בניהם אחריהם.

הזכירו כאן את הפסוק (משלי כ"ד ז') מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. היה לו לומר הלך בתומו צדיק, למה אמר מתהלך. אלא פירשו הדרשנים, שהצדיק על ידי מעשיהם הטובים של בניו ובניו אחריו, האוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, הוא מתעלה מדרגה לדרגה מעלה מעלה. ולכן נאמר מתהלך, שהליכתו אינה נפסקת לעולם.

המעמד הקדוש הזה תורם אחדות, ואחדות זו יש לתת לה תרגום מעשי. אומר בעל הגדה של פסח, אילו קירבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מדוע דיינו. אם לא נתן לנו את התורה, בשביל מה כל הפעולות וכל הנסים והנפלאות. אלא, אילו קירבנו לפני הר סיני, שהתורה תעיד עלינו ויחן שם ישראל נגד ההר (שמות י"ט ב'), כאיש אחד בלב אחד (רש"י שם), בפעם הראשונה, ואולי הפעם היחידה בהיסטוריה לצערנו, דיינו. אילו קירבנו הרב אבירן יצחק הלוי כאן היום, רק בשביל להרבות אחדות בישראל, דיינו. ואת האחדות הזאת, נתרגם מהיום ואילך למעשים. [כאן נפסקה דרשת הרב זצ"ל, בשל כניסת מרן הראשון לציון זצוק"ל].