



עינינו

נברת

משפחת הרב שלום נהרי הלוי זצ"ל בני ברק

בקרב קדושים יתהלל

אבינו הרב שלום ב"ר אהרן נהרי הלוי זצ"ל נולד באדר ה'תרע"ג, בישוב בית עדאקה שבמחוז חגה בתימן. בצעירותו היה מתלמידיו של מרא דאתרא, הגאון רבי דוד מזעקי. נשא לאשה את בתו של הגאון רבי ישראל עוזירי, נכדו של הגר"ד מזעקי, אשר לאחר פטירת סבו נתמנה למלא את מקומו כרב הישוב. לימים העתיק אבינו את מקום מגוריו לישוב שבאם הסמוך, ובו שימש כשוחט, לאחר שנבדק ואושר על ידי שליח בית דין צנעא הגאון רבי דוד חגבי.

בשנת ה'תש"ט עלה לארץ ישראל, וכחמש שנים התגורר עם רבים מקהילת בית עדאקה, בישוב צוריאל שבגליל העליון. הישוב נוסד בשנת ה'תש"י על ידי עולי תימן, והשתייך לפועלי אגודת ישראל. באותן שנים ארגן משרד הדתות שיעורי תורה לרבני עדות

המזרח, ואת השיעורים שהתקיימו בירושלים, מסר מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. אבינו והרב יחיא והב (אביו של הרב טוב והב שכיחן כרב שכונת רמת החייל בתל אביב, ראה בספר שתילי זיתים מהדורת אמרי יחיאל??, ואחיו של הרב טוב יוסף והב שגר ברחובות), היו נוסעים מדי יום ראשון בבוקר לירושלים,



הרב אברהם נהרי, הרב שמואל דרור, הרב יוסף יעקב צובירי, הרב שלום נהרי



עינינו

נברת



הרב אברהם נהרי, הרב יוסף יעקב צובירי, הרב שלום נהרי

המשק בראשיתו היו לולים, צאן, מטעים וטבק. כך גם רוב התימנים עזבו את הישוב, ובמקומם התיישבו בו עולי מרוקו ותוניסיה. חמש שנים התגורר אבינו בכפר סבא, אבל גם

לשקוד על דלתי התורה, ורק בסוף השבוע, ביום חמישי, היו שבים לביתם.

אבינו היה רגיל לכנות את הרב עובדיה יוסף, פלפלא חריפא. פעם סיפר אודות כנס רבנים בצפון, שבתחילה נשא דברים רב אשכנזי חשוב, ובדרשתו הורה ופסק הלכות כמנהג אשכנז, לפי דעת הרמ"א. אחריו דיבר הרב עובדיה יוסף, בחום רב, ותמה, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית, והרי מרן רבינו יוסף קארו חולק על כך. הוא דחה בתוקף, בחריפות ובבקיאות מדהימה את דברי קודמו, ואבינו התפעל מאד מישרותו ומאומץ לבו של הרב עובדיה יוסף. וזאת עוד בצעירותו, בטרם פקע שמו ובטרם נודע טיבו.

בסופו של דבר עזב אבינו את הישוב, כיון שלא היה איש אדמה, ולא מצא את עצמו ואת מקומו במושב חקלאי, שענפי



עיינינו

נברת

בה לא מצא את סיפוקו הרוחני. לבסוף קבע את מושבו במקום תורה ויראה, עיר הקודש בני ברק ת"ו, בה שימש כשוחט ובודק מומחה אצל רב העיר, הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל, שהיה סומך עליו ביותר.

לימים ביקש להקים בית למרכז רוחני תורני למורשת תימן, ואכן נמצאה חלקת אדמה מתאימה ברחוב האדמו"ר מקוצק 13 בבני ברק. הנחת אבן הפינה היתה ב"ב אלול ה'תשמ"ז, ועל מגילת היסוד חתמו הרבנים ?? כיום מתנוסס לתפארה במקום מרכז תורני, המאכלס בית כנסת בנוסח תימן שאמי, ובית כנסת בנוסח ק"ק עדן.

אבינו נתבקש לישיבה של מעלה בשנת ה'תשנ"ב. אחיו הוא הרב ישעיה נהרי, אשר הקים את מוסדות יד הרש"ש בבני ברק, ואח נוסף הוא הרב שלמה, שוחט ובודק מומחה בעיר רעננה (ראה אודותיו באנציקלופדיה לחכמי תימן עמ' 385). עוד אח הוא הרב יחיא, אשר בנו הוא שלוחא דרבנן הרב משולם נהרי.



הרב אברהם נהרי, הרב שמואל דרור, הרב יוסף יעקב צובירי, הרב שלום נהרי, הרב יואל טוביאס (נואם)



רנט



עינינו

נבר

מגלת יסוד

בסד

בראשון בשבת יב לזודע אלול שנת וזמשת אלפים שבע מאות ארבעים ושבע לבריאת העולם :

במעמד ראשי עם קדש רבנים ראשי ישיבות ונדיבי עם התכנסנו כאן בעיר התורה בני ברק תו לירות יסוד ואבן פנה למרכז רוחני ליהדות תימן בארץ הקדש

בשבו ובהודייה לשם יתברך ברטט ובזרדת קדש אנו נגשים להגשים מטרה נשגבה ונעלית אשר יסודותה בהררי קדש להקים בית לזנוך לתורה ולמסורת ברוח ישראל סבא כפי שקבלנו מאבותינו הקדושים מדורי דורות תפילתנו לאבינו שבשמים שהנזילנו תורתו כי יצליח וגדל ירומוס ויאדיר בנין זה וישרה בו ברכה והצלחה ויחזק ימיץ העושים והמסייעים להשגת מטרה נעלה וקדושה זו

ויהי נועם ה עלינו ומעשי ידינו כוננה עלינו ומעשי ידינו כוננהו

ועל זה באנו על הזתום :

הרב יוסף יוסף

א"מ יוסף יוסף
א"מ יוסף יוסף

הרב יוסף יוסף
הרב יוסף יוסף
הרב יוסף יוסף

חותמים: הרב עובדיה יוסף, הרב יוסף יעקב צובירי, הרב יואל טוביאס, הרב שלמה מחפוד, הרב שלמה אהרן נהארי, הרב נהארי שלום בר __ נהארי, הרב שמואל דרור