



עינינו

נברת

**הרב שלום נגר זצ"ל**  
רב הוד השרון, ומחבר הספרים מדרש פנינים, נפלאותיך בתימן

### הוד והדר תשזה עליו

**דברים שנשא בכנס רבני תימן בבית המדרש יחווה דעת תשנ"ו**

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. הרבה דברי תורה כבר נאמרו. יודע אני שכל אחד מהציבור רוצה לנסוע, כי מרחוק באו, אבל בנתיים אומר דברים בתמצית, ברשות נשיאנו פאר הדור הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א, אשר כבר סיפרתי עליו הרבה בספרי.

כשאני מסתכל בהזמנה, אני רואה שהקשר שלי כאן אמיץ מכל הבחינות. אני קורא בהזמנה מכון עץ חיים, ואני נזכר באבא מארי זכרונו לברכה. בשנת ה'תרנ"ד יצא לאור תכלאל עץ חיים דפוס ראשון, על ידי איש מורם מעם, ידוע ומפורסם, הרב אברהם נדאף,



הרב שלום נגר בכנס ההתייחדות עם רבנו יחיא יצחק הלוי בבית הכנסת יחווה דעת, ירושלים תשנ"ו

רלה



עִינֵינוּ

נִבְרָת

**OVADIA YOSSEF**  
RISHON LEZION  
AND PRESIDENT OF TORAH SAGES COUNCIL

עובדיה יוסף

הראשון לציון

ונשיא מועצת חכמי התורה

JERUSALEM ירושלים

הסכמה

הובאו לפני גיליונות הספר "מדרש פנינים" מעשה ידי אומן נטע נאמן הרב הגדול מעוז ומגדול הרה"ג רבי שלום נגר שליט"א רב העיר הוד השרון ותוכו רצוף אהבה פנינים יקרים מדברי רבותינו חכמי התלמוד, ראשונים ואחרונים דברים מלאים זיו ומפיקים נוגה, ובחלק השני "מוסר השכל" הרחיב העמיק בענין התפלה ומועדי ישראל איישר חיליה לאורייתא.

ובשלישי קונטרס יקר "נפלאותך תימן" ובו סקירה על עליית בני תימן וקליטתם למען ידעו דור האחרון את חיבתם לארץ שאל אבך ויגדך זקנך ויאמרו לך" ובסופו קונטרס "משלות חכמים וחידותם"

היו רצון שחפץ ה' בידו יצלח לברך על המוגמר בקרב ימים ועוד יפוצו מעיינותיו תוצה להגדיל תורה ולהאדירה בבראות איתנה ונהורא מעליא. לאורך ימים ושנות חיים. אמן.

אורייתא יוסף

יחד עם חבריו הראשונים לעליה לארץ ישראל. כשהגיעו הספרים המודפסים לתימן, אבא מארי נסע במיוחד לצנעא, כדי לרכוש את הסידור עץ חיים. אמנם היה לנו תכלאל כתב יד, בן קרוב לשש מאות שנה, ועדיין הוא בביתי [צילומים מתכלאל זה, שנכתב בשנת ה'רל"ג, מצויים בסוף ספר מדרש פנינים. העורך], אבל אבא מארי רצה לרכוש סידור עץ חיים מודפס בשביל בית הכנסת.

קרן יחיאל ויונה גרשי-קרני. הכרתי חלק מבני משפחת גרשי, שכן בעיר כוכבאן היתה מהם משפחה גדולה, מהם סופרים, והיו לנו מהם תפילין. גם בני משפחת קרני, חלק מהם היו בעיר עמראן, ואחד מהם היה סופר.

בקשר לראש העין. התברכנו במזכיר הרב חנניה צפר, סגן ראש העיר. אני בטוח שחלק ניכר מהנעשה כאן הוא בזכותו. הוא עשה חיל, התקשר, שלח הזמנות ועשה הכל, כדי לעודד את הכנס.

בקשר לרב אבירן יצחק הלוי. אני אומר לך הרב אבירן, אתה חלק משרשרת-שלשלת. שהרי אמרו חכמינו (בבא מציעא פ"ה ע"א) כל שהוא תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם, ובן בן תלמיד חכם, שוב אין התורה פוסקת מזרעו לעולם.





עניינו

נברת

אודות המנוח הרב רבי יחיא יצחק הלוי, שהיה הרב הראשי ליהדות תימן, אין צורך להסביר הרבה. אבל תמיד אני רואה את חתימתו מתנוססת אצלנו, בהסמכה שנתן לאבא מארי זכרונו לברכה, לשמש אב בית דין במחוז כוכבאן ובמחוז טוילה.

אני זוכר את שליחו של הרב רבי יחיא יצחק הלוי, הוא הרב רבי יחיא נחום, שהיה מסתובב בכפרי תימן, להשגיח על השוחטים וכל ענייני הדת. כשהיה בא לעירנו, ביתנו היה מתמלא באורחים, שבאו לשמוע את דבריו. המקום שלנו היה נוח ומתאים לכל ענייני ציבור, ולכן רוב התלמידים היו באים אצלנו, להתייצב בפני מארי יחיא נחום ולהיבחן על ידו. לעיתים מארי יחיא נחום היה כועס על עניין זה שלא היה בסדר, ועל עניין זה שלא היה בסדר. ואבא מארי היה אומר לו, במקצת כפרים אתה צריך להתאזר ולפעול לאט לאט. אם תאמר להם זה לא טוב וזה לא טוב, מה יהיה. וכי מוטב שיאכלו וכו', חס ושלום. אצלנו בתימן, גם מי שלא היה תלמיד חכם חזק, לפחות היתה לו יראת שמים גדולה, ומפחד על בדיקת הסכין וכל ההלכות.

נאחל בעזרת ה' לתלמידים הללו, והם נקראים תלמידים אפילו שכבר למדו, שיזכו לקנות את התורה. ועל כך אומר בקיצור, טעם ממה שלמדתי.

ידוע שהתורה נקנית בארבעים ושמונה מעלות (אבות פרק ו' אות ה'). וראיתי בכלי יקר על פסוק (שמות כ"ה י') ועשו ארון עצי שטים, אמתיים וחצי ארכו, ואמה וחצי רחבו, ואמה וחצי קומתו. אם תספור סופי המלים של הפסוק הזה, תמצא קנ"ו מ"ח. זאת אומרת, אם אתם רוצים לקנות את התורה, תקנו אותה במ"ח מעלות.

תזכו למצוות, תאריכו ימים, תפיצו תורה ברבים, ונזכה לראות אתכם גאונים בתורה ובמצוות, אמן כן יהי רצון.