



עינינו

נבר

הרב שמעון בן שלמה שליט"א
ראש מוסדות תורה ושלוש וחבר כנסת לשעבר

מי יתן לנו תמורתו

מורינו מאור עינינו ומחמד לבנו, מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, מאז שהכרתיו לפני כחמשים שנה, כשהייתי אברך בבית שמש, אהבתי אהבת נפש. אהבתי את גאונותו ואת בקיאותו בכל מכמני התורה.

בשיעוריו של מרן זצ"ל, שהיו מתובלים בהלכה, במעשיות ובאגדה, השתדל לרדת אל העם ודיבר אליהם בצורה פשוטה. משך את ליבותיהם של השומעים ונטע בהם אהבת תורה ויראת שמים, וכך רבים השיב מעוון.

כשעברתי להתגורר בבני ברק, לפני כארבעים וחמש שנה, הייתי משתדל להשתתף בשיעוריו של מרן זצ"ל בכל מוצאי שבת קודש, שהתקיימו בבית הכנסת של עולי משהד, ליד בית הכנסת הגדול.



מתיבתא תורה ושלוש ראש העין
מימין לשמאל: הרב משה פנחס, הרב שמעון בן שלמה, מרן, פלוני, הרב יוסף פנחס

שעו



עינינו

נברת



הרב משה פנחס, הרב שמעון בן שלמה, מרן

לכל מקום שהוזמן לשאת את דרשותיו, היה נענה בחפץ לב. כשהקמתי את ישיבת תורה ושלוש בראש העין, הזמנתי את מרן זצ"ל לישיבה כדי לחזק את התלמידים. כיתת את רגליו ממקום למקום, בארץ ובחוצה לארץ, כשכל מטרתו להפיח חיים של תורה ויראת שמים ולהשיב בנים לאביהם שבשמים.

והיום בעוונותינו הרבים הפסדנו כל זאת, ומרן זצ"ל חסר לנו מאד מאד. מי יתן לנו חליפתו, מי יתן לנו תמורתו. זכותו תעמוד לנו ולבנינו עד עולם, אמן כן יהי רצון. תהא נפשו צרורה בצרור החיים.



תלמידי תלמוד התורה תורה ושלוש מרקדים סביב מרן

שעז





עֵינֵינוּ

נִבְרָת



OVADIA YOSSEF

מדינת ישראל

עובדיה יוסף

RICHON LEZION CHIEF RABBI OF ISRAEL

ראשון לציון הרב הראשי לישראל

ב"ה ירושלים ה'ת"ז טבת תשל"א JERUSALEM

ח ס ל צ ח

סכמתי לדעת על ייסוד האגודה "תורה ושלום" בבני-ברק אשר הקימה מפעלים תורניים חשובים לבני ערות המזרח, ועוד ידם נטויה.

מזה כשלוש שנים שנפתח "כולל" לאברכים יקרים בבני ערות המזרח מכל קצוץ הארץ הלוטריים בעיר הפעטירה "בני ברק" יק"א, להכשרתם להיות בעתיד סוֹבְּת תוראה בישראל, ורועי צאן קדשים, מנהיגים רוחניים בעלי שיעור קומה.

כמו כן נרכש לאחרונה מגרש לשם הקמה ישיבה לצעירים שתכלול גם פנימית ותקלוט מאות בני נוער שיחונכו על ברכי התורה והיראה.

מבני 'תורה בקריאת קדושה אל אחינו בני ישראל לבוא לעזרת ה' בגבורים ולהסוך בקיץ יפה וברוח נדיבה באגודה "תורה ושלום" הנ"ל.

וכל המסתייעים בהקמה וכחיזוק האגודה הנ"ל ישאו ברכה פאת ה' ויזכו לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים, כי עץ חיים היא לפחזיקים כה ותופכית מאושר.

בכל הכבוד
 אודות
 עובדיה יוסף
 ראשון לציון הרב הראשי לישראל





עינינו

נבת

OVADIA YOSSEF

עובדיה יוסף

RICHON LEZION CHIEF RABBI OF ISRAEL

ראשון לציון הרב הראשי לישראל

בית ירושלים ט"ז סכת חשל"ד JERUSALEM

Recommendation

I was gratified to learn of the founding of the Torah V'Shalom organization in Bnei Brak. They have set up various vital Torah institutions for Sefardim and are in the process of setting up even more.

About three years ago a special college was opened in Bnei Brak for advanced Torah scholars. The purpose of this college is to produce Halachic authorities and spiritual leaders of the highest level.

Recently a plot of land was obtained to build a yeshiva and dormitory for young students. This building will be able to accomodate hundreds of youths to be educated in our Torah true way.

I'm turning to you with this holy call to extend your most generous assistance to the Torah V'Shalom organization. All those who will help in supporting and strengthening this organization should be blessed with many years of happiness and fulfillment of all their good wishes.

בכל הכבוד
אשר
עובדיה יוסף

ראשון לציון הרב הראשי לישראל



המלצת מרן למוסדות תורה ושלום

שעט

